

Del 2 Bengt Petterssons släkt på mammas sida

The screenshot shows a genealogy software interface. The main window is titled "[1] Familjeöversikt Abram Mickelson 1829-1862". It displays a family tree with a central box for Abram Mickelson (born 1829-11-28, died 1862-01-09) and his wife Anna Lisa Eriksdotter Kock (born 1828, died 1868-02-09). Below them, their children are listed: En bror (one brother) and Anna Sofia Kock Abrahamsson (born 1857-06-16, died 1934-06-29). The right-hand pane shows a detailed record for Abram Mickelson, including his name, birth and death dates, and a life description: "Levnadsbeskrivning för Abram Mickelson 1829-1862. Född 1829-11-28 i Kvimo, Maxmo, Finland. Död 1862-01-09 i Kvimo, Maxmo." The taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar, and the system tray with the date 2023-10-28 and time 16:34.

Abraham Mickelson (1829-1862) och Anna Lisa Eriksdotter Kock (1828-1868)

På den här sidan låter jag berättelsen börja med Abraham Mickelson och Anna Lisa Eriksdotter Kock. De levde i Kvimo, som är en by på en halvö utanför Maxmo. Maxmo ligger ett par mil norr om Vasa, i svenskspråkiga Finland. Det enda vi vet om Abraham är att han i kyrkböckerna anges som borgmästare:

Meny kb2.pdf Skapa Logga in

Alla verktyg Redigera Konvertera Signera Hitta text eller verktyg

ancestry

Abraham Mickelsson Borgmästar
FÖDELSE 28 NOV 1829 • Borgmästar, Kvimo, Maxmo Parish, Finland
DÖD 9 JAN 1862 • Borgmästar, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Fakta

Ålder 0 — **Födelse**
 28 Nov 1829 • Borgmästar, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Ålder 27 — **Dotters födelse Anna Sofia Abrehamsdotter** (1857–1934)
 16-06-1857 • Tottesund, Maxmo, Lansi-Suomi, Finland

Ålder 32 — **Död**
 9 Jan 1862 • Borgmästar, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Släkt

Föräldrar
 Make/maka och barn

Anna Lisa Eriksdotter (Kock)
 1828–1868

Anna Sofia Abrehamsdotter
 1857–1934

Källor

10:55 2023-09-24

Meny kb1.pdf Skapa Logga in

Alla verktyg Redigera Konvertera Signera Hitta text eller verktyg

ancestry

Anna Lisa Eriksdotter (Kock)
FÖDELSE 6 DEC 1828 • Kock, Karvat, Wora Parish, Finland
DÖD 9 FEB 1868 • Löfsund, Rådman, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Fakta

Ålder 0 — **Födelse**
 6 Dec 1828 • Kock, Karvat, Wora Parish, Finland

Ålder 28 — **Dotters födelse Anna Sofia Abrehamsdotter** (1857–1934)
 16-06-1857 • Tottesund, Maxmo, Lansi-Suomi, Finland

Ålder 33 — **Makes död Abraham Mickelsson Borgmästar** (1829–1862)
 9 Jan 1862 • Borgmästar, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Ålder 39 — **Död**
 9 Feb 1868 • Löfsund, Rådman, Kvimo, Maxmo Parish, Finland

Släkt

Föräldrar
 Make/maka och barn

Abraham Mickelsson Borgmästar
 1829–1862

Anna Sofia Abrehamsdotter
 1857–1934

Källor

14°C 11:25 2023-09-24

Abraham och Anna Lisa fick 1857 en dotter, Anna Sofia Kock Abrahamsdotter, som kom att bli Bengts mormor.

Anna Sofia Kock Abrahamsson (1857-1934)

Anna föddes 17/6 1857 i Kvimo, Maxmo, Finland, och hon kom att få ett mycket händelserikt liv.



A screenshot of a web browser showing an Ancestry.com record for Anna Sofia Abrahamsson. The browser's address bar shows the URL "Anna Sofia Abraham...". The page title is "Anna Sofia Abrahamsson i Finland, Select Baptisms, 1657-1890". The record details are as follows:

- Namn: Anna Sofia Abrahamsson
- Kön: Female (Kvinn)
- Födelsedatum: 17 kesä 1857 (17 jun 1857)
- Dopdatum: 21 kesä 1857 (21 jun 1857)
- Doport: Maksamaa, Vaasa, Finland
- Fader: Abram Mickelsson
- Moder: Anna Lisa Eriksdr
- FHL-Filnummer: 67353

Below the details, there is a "Källinformation" section with the text: "Ancestry.com, Finland, Select Baptisms, 1657-1890 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014. Originaldata: Finland, Baptisms, 1657-1890. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2015." and a "Beskrivning" section with the text: "This collection includes baptism records from Finland. [Få reda på mer...](#)"



A screenshot of an Ancestry.com profile for Anna Sofia Abramsdotter Borgmästar (Lövsund). The profile includes a silhouette icon and the following information:

- Anna Sofia Abramsdotter Borgmästar (Lövsund)**
- FÖDELSE 17 JUNI 1857 • Kvimo, Maxmo (Rådman)
- DÖD Okänd

The profile is divided into two main sections: "Fakta" and "Släkt".

Fakta

- Ålder 0 – **Födelse**
17 juni 1857 • Kvimo, Maxmo (Rådman)
- Ålder 4 – **Faders död Abraham Mickelsson Borgmästar (1829-1862)**
9 januari 1862 • Kvimo, Maxmo (Rådman)
- Ålder 10 – **Moders död Anna Lisa Eriksdotter Kock (1828-1868)**
9 februari 1868 • Kvimo, Maxmo
- Ålder 22 – **Vigsel**
9 november 1879
- Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock)**
(1859-1883)
- Ålder 22 – **Dotters födelse Greta Lisa Mickelsdotter Kock (1879-)**
21 november 1879 • Tottesund

Släkt

Föräldrar

- Abraham Mickelsson Borgmästar**
1829-1862
- Anna Lisa Eriksdotter Kock**
1828-1868

Make/maka och barn

- Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock)**
1859-1883
- Greta Lisa Mickelsdotter Kock**
1879-
- Erik Alfred Mickelsson Kock**
1882-

Make/maka och barn

- Anna Albertina Kock**
1887-

Meny Anna Sofia Abraham... Skapa Logga in

Alla verktyg Redigera Konvertera Signera Hitta text eller verktyg

Ålder 22 – **Dotters födelse** **Greta Lisa Mickelsdotter Kock** (1879-) 21 november 1879 • Tottesund

Ålder 24 – **Sons födelse** **Erik Alfred Mickelsson Kock** (1882-) 27 mars 1882 • Sverige

Ålder 26 – **Makes död** **Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock)** (1859-1883) 2 november 1883 • Sverige

Ålder 28 – **Avfärd** 1885 Till Sverige med barn

Ålder 29 – **Dotters födelse** **Anna Albertina Kock** (1887-) 29 mars 1887 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 32 – **Sons födelse** **Anders Petrus Kock** (1889-) 13 augusti 1889 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 34 – **Sons födelse** **Johan Severin Kock** (1891-) 23 juli 1891 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 36 – **Sons födelse** **Leander Nyår Kock** (1894-) 1 januari 1894 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 39 – **Dotters födelse** **Göta Maria Kock** (1897-) 13 april 1897 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Make/maka och barn

- Anna Albertina Kock 1887-
- Anders Petrus Kock 1889-
- Johan Severin Kock 1891-
- Leander Nyår Kock 1894-
- Göta Maria Kock 1897-
- Gerda Sofia Kock 1897-

Källor

1 1

Skriv här för att söka 17°C 15:33 2023-09-24

Meny Anna Sofia Abraham... Skapa Logga in

Alla verktyg Redigera Konvertera Signera Hitta text eller verktyg

Ålder 24 – **Sons födelse** **Erik Alfred Mickelsson Kock** (1882-) 27 mars 1882 • Sverige

Ålder 26 – **Makes död** **Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock)** (1859-1883) 2 november 1883 • Sverige

Ålder 28 – **Avfärd** 1885 Till Sverige med barn

Ålder 29 – **Dotters födelse** **Anna Albertina Kock** (1887-) 29 mars 1887 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 32 – **Sons födelse** **Anders Petrus Kock** (1889-) 13 augusti 1889 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 34 – **Sons födelse** **Johan Severin Kock** (1891-) 23 juli 1891 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 36 – **Sons födelse** **Leander Nyår Kock** (1894-) 1 januari 1894 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 39 – **Dotters födelse** **Göta Maria Kock** (1897-) 13 april 1897 • Alnö, Västernorrland, Sverige

Ålder 39 – **Dotters födelse** **Gerda Sofia Kock** (1897-) 13 april 1897 • Alnö, Västernorrland, Sverige

1889-

- Johan Severin Kock 1891-
- Leander Nyår Kock 1894-
- Göta Maria Kock 1897-
- Gerda Sofia Kock 1897-

Källor

1 1

Skriv här för att söka 17°C 15:33 2023-09-24

Redan när hon var fyra år dog hennes pappa, och när hon var tio år dog hennes mamma.

Man skulle kunna tänka sig att en föräldralös flicka skulle gifta sig ganska tidigt, men det dröjde ända tills hon var 22 år 1879 innan hon gifte sig med Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock). Maken hette alltså Mickelsson, precis som hennes pappa, och han hette också Kock precis som hennes mamma. Var de möjligen släkt på både mammas och pappas sida?

The screenshot shows a genealogy software interface with two main windows. The left window, titled "[1] Familjeöversikt Anna Sofia Kock Abrahamsdotter Öhrn 1857-1934", displays a family tree. The central figure is Anna Sofia Kock Abrahamsdotter Öhrn, born 17e 1857-06-16 in Kvimo, Maxmo i Finland, and died 1934-06-29 in Alnö Sundsvall. Her parents are Abram Mickelson (1829-1862) and Anna Lisa Erikssdotter Kock (1828-1868-02-09). Her husband is Mickel Mickelsson Kaustinen (Kock), born 1859-05-30 and died 1883-11-02. Other family members listed include Erik Alfred Mickelsson Kock, Greta Lisa Mickelsdotter Kock, Petter Andersson Öhrn, Anna Albertina* Öhrn, Anders Petrus* Öhrn, Johan Severin* Öhrn, Leander Niort* Öhrn, Göta Maria Andersson Öm, and Gerda Sofia. The right window, titled "[1] Personöversikt Anna Sofia Kock Abrahamsdotter Öhrn 1857-1934", provides detailed information: Name: Anna Sofia Kock, Maiden name: Abrahamsdotter Öhrn, Gender: Kvinna, Person ID: 228, Created: 2015-10-31 12:34:00, Modified: 2022-01-18 22:04:34. A "Levnadsbeskrivning" (biography) section contains the following text: "Född ev 17e 1857-06-16 i Kvimo, Maxmo i Finland (Genline). Döpt 1857-06-21 i Maxmo. Död 1934-06-29 i Alnö Sundsvall (Y). Dödsorsak: Hjärtfel. Begravd i Alnö Sundsvall (Y). Porträtt: C:\Users\patr\Dropbox\Släktforskning\Info om personer\Anna Sofia A Öhrn\Abrehamsdr Anna.jpg (Text) Fick en pension av amerikanska staten efter sonen Niort. Bengt berättade hans mamma och mormor buss in till stan för att besöka Riksbanken, som då låg i". The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, taskbar icons, and system tray with the date 2023-10-28 and time 16:45.

Tolv dagar efter giftermålet föddes dottern Greta Lisa Mickelsdotter. Hennes födelseort anges som Tottesund, som ligger i närheten av Maxmo.

Någon gång därefter flyttade familjen till Sverige, till Anundsjö, som ligger en bit in i landet från Örnsköldsvik.

Pappa, har du något från kyrkböckerna för flytten?

Pappa har något ut kyrkoböckerna när sonen föddes i Sverige.

I Anundsjö föddes 1882 sonen Erik Alfred Mickelsson Kock:

Eric Alfred Kock
i Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947

Granska

Lägg till eller uppdatera information
Rapportera ett problem

Namn: Eric Alfred
[Eric Alfred Kock]
[Eric Alfred Mickelsson]
[Eric Alfred Mikaelsson]

Födelsedatum: 27 mar 1882
Födelseort: Anundsjö, Västernorrland, Sverige
Fader: Mickel Kock
Moder: Anna Sofia Abrahamsdotter
Sidnummer: 0/0
Volym: 758

Spara Avbryt

Källhänvisning
Genline AB; Johanneshov, Sweden; GID-nummer: 100022.79.22500; Rulle-/filennummer: SC-1131

Källinformation

Mickel dog när sonen bara var 1,5 år, när han själv bara var 24 år gammal 1883.

Mickel Mickelsson
i Finland, Select Baptisms, 1657-1890

Detalj Källa

Namn: Mickel Mickelsson
Kön: Male (Man)
Födelsedatum: 30 touko 1859 (30 maj 1859)
Dopdatum: 2 kesä 1859 (2 jun 1859)
Doport: Maksmaa, Vaasa, Finland
Far: Mickel Mattsson
Mor: Greta Isaksdotter
FHL-filmnummer: 67353

© 2022 Ancestry.com



Anna flyttade då tillbaka till Finland

Ett par år senare, 1885, vid 28 års ålder åkte hon tillbaka till Sverige. Gun har berättat att hon reste med en bror, som hamnade i Hammarstrand (mellan Sundsvall och Östersund). Brodern fick en dotter, Ella Pettersson, som kom att bo på Alnö:



Ella fick sen sonen Lasse Pettersson, som var en känd profil på Alnö. Bengt berättade att hans mamma och Lasses mamma var kusiner.

Hur Anna hamnade på Alnö vet vi inte, men med sig på båten hade hon med sig två små barn (tre och sex år gamla) och vi vet också att hon med sig den fina träsoffan som Bengt och Göta hade i matrummet på Gustafsberg. Man kan bara gissa att hon hade något ordnat på Alnö i förväg. Göta och Bengt brunbetsade soffan (vi vet inte ursprungsfärgen). Soffan står numer hos Gun:



När Bengt var liten och hälsade på hos sin mormor sov han i den. Och när den stod på Gustafsberg använde Göta använde den för korta tupplurar (den är stenhård 😊).

På Alnö träffade Anna Petter Andersson Öhrn som då var 35 år. Enligt Gun kom Petter från Ånimskog i Värmland. Han hade en bror som bosatte sig i Skönvik.

Petter såg ut så här:



Från Petter finns den här fina rakspegeln kvar hos Gun:



Tillsammans fick de en rad barn:

- 1887-03-29 Albertina Öhrn (emigrerade till USA 22/9 1911)
- 1889-08-13 Petrus Öhrn (dog i Sydafrika)
- 1891-07-23 Severin Öhrn (emigrerade till USA 3/6 1910)
- 1894-01-01 Niort Öhrn (emigrerade till USA och sen dog i första världskriget)
- 1897-04-13 Göta Andersson Öhrn
- 1897-04-13 Gerda Sofia (tvilling med Göta, men dog åtta månader gammal)

Av Annas $2 + 5 = 7$ överlevande barn emigrerade alltså fem stycken till USA, och det sjätte blev sjöman. Hennes äventyrlust smittade av sig. Tur för oss att Göta blev kvar i Sverige 😊.

Petter och Anna gifte sig inte förrän 1905-05-21, då han var 55 och hon 48.

Vi vet inte riktigt vad som hände med de två barnen från första äktenskapet. Vi tror att de emigrerade till USA 1902 där de sen hjälpte sina halvsyskon.

I folkräkningen 1910 bestod hushållet av följande personer:

Abrahamsdotter Kock, Anna Sofia
Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1910

Namn Abrahamsdotter Kock, Anna Sofia
Hemförsamling Alnö
Hemort Fröst
Kontrakt Medelpads östra
Län Västernorrland
Födelseår 1857
Födelseort Maksmo
Födelseland Finland
Civilstånd Gift
Kön Kvinna
Familjeställning h.
Famstkod Mor/tru
Familj nr 1
Sida 22
Rad 40
Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation

Om hushållet: Personer i hushållet

Fam. nr 1 Andersson Örn, Petter, f. 1850 i Älvsbacka Värmlands län, *Sågverksarbetare*
Abrahamsdotter Kock, Anna Sofia, f. 1857 i Maksmo, Finland
Anders Petrus, f. 1889 i Alnö Västernorrlands län
Leandor Ryd, f. 1894 i Alnö Västernorrlands län
Göta Maria, f. 1897 i Alnö Västernorrlands län
Anna Albertina, f. 1897 i Alnö Västernorrlands län

Med följande kort gratulerar Bengt sin mormor Anna på 65-årsdagen:





Från
 "Anna Öhrn"
 Strand Alnäs
 Sundsvall

Mårmad Gratulerad
 Hjärtligt på 65 års dagen
 av lille Bengt

S. & G. S. i. S.
 Ø Nr. 768

Med tanke på att Anna fyllde 65 år 1922 (när Bengt var tre år gammal) får vi nog räkna med att det är Bengts mamma Göta som skickat hälsningen.

Bengt fick en bok, Fänrik ståls sägner av Anna när han fyllde 11 år:



Bengt Pettersson 1/25 1930

Boken är tryckt 1899, och Bengt fick den 1930. Han har själv skrivit sitt namn, jag känner igen handstilen.

Anna kom ju från Finland, så man kan tänka sig att boken betydde något extra för henne. Den är synnerligen välläst, och på första uppslaget kan man läsa att såväl Annas äldsta son Erik Alfred och hennes äldsta dotter Albertina haft den. Båda barnen emigrerade till USA, men boken fick tydligen stanna hemma.

Erik Alfreds efternamn är svårläst (Öling?), men det måste vara Öhrn.

Annas son **Niort Öhrn (1894-01-01—1918-10-28)** emigrerade till USA 1913, vid nitton års ålder. Nedanstående bild bör vara tagen i USA:



Från vänster till höger är detta Karl Andersson (gift med Nyorts syster Albertina), sittande är Nyort själv och till höger hans bror Severin Öhrn.

Nyort blev uttagen till krigstjänst i krigets slutskede.



På baksidan av detta vykort står det *"Ett minne från Grant Bockford Hills, norra america. Här ser ni mig i den amerikanska uniformen, det är lite för mycket sol så vi ser inte ut att vi skulle må riktigt gott men vi gör det lika fullt. Nyort."*

Googlar man på Grant Bockford hills får man tyvärr inga träffar.



Han stupade i Frankrike den 28 oktober, två veckor innan första världskriget avslutades.

Tyvärr vet vi inte exakt var.

Alnöbo stupad i kriget.

I dagarna har till föräldrar o. anhöriga ingått det sorgliga budskapet om att Leonard N. Öhrn från Strand å Alnön stupat i kriget. Öhrn utvandrade till Amerika den 1 maj 1913. Blev uttagen till krigstjänst den 17 juni 1918 och sändes till Frankrike den 6 sept. Redan den 28 okt. fann han sin död i en drabbning. Öhrn var född den 1 jan. 1894, efterlämnar åldriga föräldrar och en syster bosatta å Strand. Han skildras som en skötsam och präktig ung man, omtyckt och värderad av kamrater.

Döde

Att
vår älskade son och broder

Leander Niort Öhrn

född den 1 januari 1894, stupade i kriget den 28 oktober 1918 vid fronten i Frankrike, sörjd av oss, fästmö, syskon, svåger, släkt och många vänner, ha vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.

Strand, Alnö den 17 April 1919.

Anna och P. Öhrn.

Albertina o. Karl Andersson.
f. Öhrn.

Severin. Göta.

ST 1. 0 75 mm



D4610

Niort hade angett som närmaste anhörig sin mamma Anna hemma på Alnö. Amerikanska staten betalade därför ut en pension till henne. Bengt berättade för mig att Anna och Bengts mamma Göta en gång i månaden åkte buss in till stan för att besöka Riksbanken, som då låg längst upp på Storgatan för att hämta ut pensionen. Man kan tänka sig att hon behövde visa upp sig personligen för att få ut pensionen. På vägen hem brukade de köpa något gott åt Bengt på konditori.

Pensionen betalades ut så länge hon levde, och tack vare den hade hon enligt Bengt det ganska gott ställt.

Här en bild på Anna och yngsta dottern Göta, kanske 1907?



Obs, titta på halssmycket som Anna bär! Det har hon på sig också på nästa bild:



På baksidan har Bengt skrivit "Mormor Anna Öhrn och jag". Jag gissar kortet är taget 1926, så smycket har följt med i åtminstone 20 år.

Nedan en bild på Anna med dottern Göta och barnbarn Bengt, jag gissar 1919/1920:



En fin vardagsbild där Anna och Göta (med katt i famnen) tar en paus. Det här huset känner vi tyvärr inte igen.



Och nedan en fin bild där Anna sitter på kafé och blir serverad med silverkanna:



Anna Öhrn (i mitten) hade ett hus på Strand, finns fortfarande kvar på Lävägen (vet ej nummer, nedanför Mikael Elmegards barndomshem):



Det ska vara Anna i mitten på bilden.

Nedan en bild tagen vid gaveln på Annas hus. Det stora huset bakom är min barndomskompis Mikael Elmegards barndomshem (född Olsson). Här har Anna fina blommor och ett kort i handen, kan det vara någon födelsedag?



Gun har kvar en vas från Anna, som vi gissar hon köpt för pensionspengarna från Nyort:



En lite stramare bild på Anna, kanske 70-årsdagen?



Kvar från Anna finns också ett stort brunt linneskåp som stod i Göta och Bengts sovrums, både på Gustavsberg och i lägenheten i Wii. Kerstin har det skåpet nu.

Anna dog 1934 och ligger begravd på Alnö kyrkogård:



Bengt skrev i sina minnesord att hans mormor var underbar och snäll, och att hon bara lämnade goda minnen efter sig.

Petter Andersson Öhrn (1850-1927)

Bengts morfar Petter ska ha kommit från Värmland till Alnö under en tid av stor arbetskraftsinvandring. Han hade en bror med sig som bosatte sig i Skönvik.

Gun berättade att man sa att han blev ”knäpp” efter att flera av hans barn dött på 1910-talet. En gång lär han ha smitit iväg, och släktingarna gick och ropade efter honom. När de hittade honom och frågade varför han inte svarade ska han ha svarat: ”Äh, ni kunde väl gå där och skrika.”

Pappa: du har skrivit i Disgen att han dog av åderförkalkning. Hade du någon kyrkbok på det? Om han fick Alzheimer var det inte så konstigt om de tyckte han blev knäpp.

Tydligt var det vanligt på den här tiden att man begravde människor som dött ungefär samtidigt i samma grav. Det råkade slumpa sig så att Petter begravdes tillsammans med en liten pojke som hette Allan Andersson, trots att de inte alls var släkt. Allan var Göta Petterssons lillebror, alltså Bengts hustrus lillebror. Han dog ett par år gammal, och Göta mindes honom mycket väl. Göta berättade att det funnits ett litet träkors bredvid Petters grav som sedan försvunnit.



Göta Öhrn (1897-1959)

Göta hade en tvillingsyster som hette Gerda Sofia, som dog redan vid åtta månaders ålder.

Alnäs kyrkarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010002/C/G (1897-1995) - 00173788_00018 (Räkskrivet)

185	Aug 23	Johan Gunnar	von Beckmann, Karl Otto 1858 Amalia von Beckmann, Anders Petter 1858 Karl O. Beckm.	191	Jul 16	von Beckmann Jul 16
186	Jul 7	Stefan Gustaf	von Helsing, Anna Johana 1858 Lillemor von Beckmann, Anders Petter 1858 Beckmann, Adolf Erik	186		
187	Apr 11	Stefan Gustaf	von Oram, Otto Gustaf 1858 Dagmar von Oram, Anders Petter 1858 Ora	193	By skolan Jul 19 1897	von Oram Jul 19 1897
188	Apr 21	Gerda Sofie Sofie	von Oram, Anders Petter 1858 Lillemor von Oram, Anders Petter 1858 Ora	193	Jul 19 1897	von Oram Jul 19 1897
189	Apr 25	Johanna Maria Sofie	von Oram, Anders Petter 1858 Lillemor von Oram, Anders Petter 1858 Ora	193	Jul 19 1897	von Oram Jul 19 1897
190	Jun 11	Stefan Gustaf	von Oram, Anders Petter 1858 Lillemor von Oram, Anders Petter 1858 Ora	193	Jul 19 1897	von Oram Jul 19 1897
191	Aug 11	Frank Leonard	von Oram, Anders Petter 1858 Lillemor von Oram, Anders Petter 1858 Ora	195	Aug 25 1897	von Oram Aug 25 1897

Göta som ung:





Vi vet inte vilka som syns på bilderna bakom Göta. Båda fotona sitter i svarta ramar, vilket jag gissar betyder att de är avlidna. De ser båda unga ut. Jag tror inte det är Petrus. Kan det vara Severin? Eller de två som emigrerade till USA? Greta Lisa och Erik Alfred?

Den här fina bilden på Göta och Gun gissar jag är tagen 1946, innan Eva föddes:



Bilden nedan är från Bengts 40-årsfest, som firades i en lokal i Wii.



Bengt kom att få fira sin 90-årsdag i samma lokal.

På bilden syns Göta Pettersson, Hilda Pettersson (som var gift med Alberts bror Emil) och Enda Berger, som var Alberts yngsta syskon. Göta dog av en hjärtinfarkt bara ett par dagar senare.

Petrus Öhrn (1889-1914)

Petrus var alltså son till Anna och Petter.

Nedanstående konfirmationsminne bör vara från 1903:



Har han valt en egen symbol för PÖ uppe i vänstra hörnet?

Han blev sjöman. Jag har en tavla som visar ett systerfartyg till det Petrus reste med. Petrus köpte tavlan i London och gav den till sin mamma Anna.

Detta vykort är ställt till "Fröken Göta Öhrn, Strand, Alnö, Sundsvall, Sverige". Frimärket är franskt och stämplat 2/1 1911. På kortet står "Många hälsningar från din bror Petrus":



Petrus sitter längst till höger.

Petrus reste tydligen över hela världen. Gun har en teservis med japanska tecken, som Petrus ska ha köpt på plats i Japan och sen gett till sin mamma. Gun berättar att porslinet är mycket tunt, och att servisen bara användes vid särskilt högtidliga tillfällen:



Det finns också kaffekoppar som Petrus köpt utomlands till sin mamma.



Petrus dog när fartyget han var på, Pisang, slog runt i hamnen någonstans i Sydafrika. Vi har den här dödsannonsen:



Vi vet att fästmän Anna Hauge bodde i Bergen i Norge, men det är allt.

pbpb

(Anna) Albertina Öhrn, gift Andersson

Annas dotter Albertina föddes 1887 och emigrerade till USA den 22/9 1911, när hon var 24 år gammal. Hon åkte med fartyget Calypso från Göteborg till Hull i England:

Anna A. Öhrn
i Sverige, emigrantregister, 1869-1948

Name:	Anna A. Öhrn
Könr:	Kvinnor
Ålder:	24
Födelsedatum:	29 mar 1887
Ankomsthamn:	Hull, England
Aveskedatum:	22 sep 1911
Aveskedort:	Göteborg
Hamn:	Göteborgs
Fartyg:	Calypso
Volymnummer:	47581D

Källinformation
Ankomstort: Stockholm, utgångsdatum: 2015-09-01 (Bakgrund: Sida 1, från 1910-årsregistret om Överstyret, Inc., 2015)

Beskrivning
Den här sidan är en digitalisering av registret uppdaterat från de originalen som finns i arkivet för Sveriges historia 1869-1948. För mer information se: [Sveriges historia 1869-1948](#)

Nedanstående bild på Calypso har jag hittat på nätet:




Enligt vad jag läst mig till var det mycket vanligt att emigranter mellan 1860-1915 reste med Wilson Line via Hull eller Grimsby på engelska västkusten. Därifrån fick emigranterna ta sig med tåg till någon av de stora avresehamnarna Liverpool, Southampton eller Glasgow. Båtarna därifrån gick till framför allt till New York, men också till Boston. Tydligt fanns många agenter som hade ombud ute i Sverige och delade ut broschyrer och satte upp affischer. Allt var mycket välordnat, och i ett appendix har jag med en fin reseberättelse skriven av en man som gjorde resan 1904.

Calypso torpederades av tyskarna och sjönk 16 april 1916.

1914 gifte hon sig med Carl Andersson:

Anna A Ohrn
i USA, Evangelical Covenant Church, svensk-amerikanska kyrkböcker, 1868-1970



Granska

Lägg till eller uppdatera information
 Rapportera ett problem

Personuppgifter

Namn: Anna A Ohrn
Typ av register: Marriage (Vigsel)
Giftensålder: 27
Vigsel datum: 20 Jun
Kyrka: First Covenant Church
Vokation: Carl O Anderson
Släktningar:

Person	Släktskapsförhållande
Carl O Anderson	
Anna A Ohrn	

Spara Avbryt

Källhänvisning
 Covenant Archives and Historical Library, Chicago, Illinois, USA; Swedish American Baptists, Marriages, Deaths, and Burials, Forsamling, First Covenant Church, CAH-film: 28; SSIRC-film: 45746_401563

Källinformation
 Ancestry.com. USA, Evangelical Covenant Church, svensk-amerikanska kyrkböcker, 1868-1970 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017.

Originaldate: Baptisms, Marriages, Deaths and Burials (Swedish Church Records). The Evangelical Covenant Church and Covenant Archives & Historical Library, Illinois, US, Baptisms, Marriages, Deaths and Burials (Swedish Church Records). Swenson Swedish Immigration Research Center (SSIRC), Rock Island, IL, US.

Beskrivning
 Den här så tillgängliga innehåller delar av den mest tillgängliga samlingen av register från svensk-amerikanska kyrkor. Uppgifter om kumulerade tillägg av kyrkor från Evangelical Covenant Church i USA. [Få mer information...](#)

- Förelagda register**
- USA, Evangelisk-lytterska kyrkan i Amerika, svensk-amerikanska kyrkböcker, 1800-1947
Anna Albertina Anderson
 - USA:s federala folkräkning från 1930
Nberlina Anderson
 - 1940 års federala folkräkning i USA
Albertina A Anderson
 - USA, Mestrekort från första världskriget, 1917-1918
Anna Albertina Anderson
 - Illinois, USA, vigselregister per county, 1890-1940

Albertina och Karl reste tydligen hem till Alnö 1920. Klas lyckades hitta följande passansökan:



Handstilen är svårläst, men här framgår att Albertina ansöker om pass i Illinois för sig själv och för döttrarna Margit (född 1915-05-01) och Linnea (1917-12-14) som båda är födda i Moline, Illinois. Här står också att maken emigrerade till USA på Lousitania från Liverpool i maj 1910, och att han bott i Moline hela tiden. Han blev medborgare i USA 4/5 1916. Albertina anger att hon är hemmafru och att hon avser att återvända till USA inom sex månader. Hon avser lämna USA på fartyget Stockholm den 1 maj 1920.

Dokumentet är undertecknat 15/3 1920.

Albertina och Carl tillhörde Salem Lutheran church:

Anna Albertina Anderson
i USA, Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika, svenskamerikanska kyrkböcker, 1800-1947



Granska

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera ett problem

Namn: Anna Albertina Anderson
Förnamn: Ann
Kör: Femele (Kvinna)
Åldersvärd: 0
Giltighetsår: 27
Typ av händelse: Memoria Post
Förelösdatum: 29 Mar 1887
Förelösort: Åmös, Västermanlands län, SW
Döpdatum: 1887
Ärsoort: Sweden
Årskost: 1911
Vigselår: 20 Jun 1924
Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Wife (Maka)
Kyrka: Salem Lutheran Church
Mak/partner: Carl Ossién Anderson
Far: Margareta Wulberg Anderson
Mor: Linnea Maria Anderson

Spara Avbryt

Källreferering:
Archives of the Evangelical Lutheran Church in America - Elk Grove Village, IL, USA; Swedish American Baptists, Marriages, Deaths, and Burials; Forsamling, Salem Lutheran Church; Nummer för ELCA-Rita:482; Nummer för ESIRC-fil:400

Källinformation:
Ancestry.com, USA, Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika, svenskamerikanska kyrkböcker, 1800-1947 [databas on line], Lehi, UT, USA; Ancestry.com Operations, Inc., 2017.

Original: Baptists, Marriages, Births/Burials (Swedish Churches), Gustavus Adolphus College, Saint Peter, Minnesota, USA.

Swedish-Swedish Immigration Research Center, Augsburg College, Rock Island, Illinois, USA.

Beskrivning:
Den här samlingen innehåller utdrag av den enskilda släkt- och samlingen av register från svensk-amerikanska kyrkor. Hoppet från Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika. [Få reda på mer...](#)

Föreslagna register

USA:s federala folkräkning från 1930
Anna Albertina Anderson

Vid en folkräkning 1930 uppgav de följande uppgifter:

Albertina Anderson i USAs federala folkräkning från 1930

Detalj Källa

Namn:	Albertina Anderson
Födelseår:	cirka 1887
Sex:	Female (Kvinna)
Högtalning:	White (Vit)
Ålder 1930:	43
Födelseort:	Sweden
Civilstånd:	Married (Gift)
Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud:	Wife (Maka)
Arbets i hemanät:	Yes
Husets år byggd:	Moline, Rock Island, Illinois, USA
Karta över husnumret:	Moline, Rock Island, Illinois
Gatuadress:	16 Avenue
Del av stad:	7th
Uteckers:	x
Institution:	x
Husnummer:	2431
Bostadens nummer:	38
Familjenummer:	38
Åldersvid första äktenskapet:	27
Gått i skola:	No
I år och skrivning:	Yes
Färdets förtäring:	Sweden
Koderna för förtäring:	Sweden
Talst språk:	Swedish
Inmigrerade år:	1911
Naturalisering:	Naturalized
Talar engelska:	Yes

Hushållsmedlemmar	Ålder	Släktskapsförhållande
Carl O Anderson	44	Head (fam.överh.)
Albertina Anderson	43	Wife (Maka)
Margit V Anderson	14	Daughter (dotter)
Linnea M Anderson	12	Daughter (dotter)
Peter Bjorklund	46	Boarder (inneboende)

Gränser: Visa andra på sidan

© 2011 Ancestry.com

Här framgår att Albertina då bodde på 16 Avenue, hus nummer 2431, Moline, Rock island, Illinois med maken Carl O Anderson och döttrarna Margit V Anderson och Linnea M Anderson samt att de har en inneboende som heter Peter Bjorklund, som är 46 år gammal. Det står också att hon talar engelska.

Tittar man på en karta är det mycket enkelt att hitta 16th avenue.

I de två brev som Albertinas syster Göta skrev tillbaka till Sverige under sin resa till USA 1955 anger hon adressen som 2421 16th avenue. Hon berättar också i brevet att hon varit på middag med svenskar där Peter Björklund varit med.

Albertina och Karl reste tillbaka till Alnö någon gång tidigt 50-tal. Eva minns besöket. Karl var snickare, och vid det tillfället fick Eva och Gun varsin liten kista som han gjort. Evas namn står på handtaget:



Albertina dog 1973, 86 år gammal och ligger begravd på Rose Lawn memorial estate:


Kontotransaktioner - Handelsban... Anna A Anderson (1887-1973) -

sv.findagrave.com/memorial/35768939/anna-a-anderson

ÄREMINNEN BEGRAVNINGSPLATSER KÄNDA BIDRA REGISTRERA LOGGA IN

Annons

Så Tystar Du En Skällande Hund
 Kontroversiellt: Knepp Som Får Vilken Hund Som Helst Att Sluta Skälla: "Det Fungerar"
 trypetgentle.com [Öppna >](#)


 Foton tillagda av Mark Orzy

Anna A Anderson

FÖDELSE 29 Mar 1887
 DÖD 25 Nov 1973 (ålder 86)
 BEGRAVNING Rose Lawn Memorial Estate
 Moline, Rock Island County, Illinois, USA
 ÄREMINNE-ID 35768939 - [Visa källa](#)

Lägg till foton Efterfråga foton

DELA SPARA TILL FÖRESLÅ REDIGERINGAR

ÄREMINNE FOTON BLOMMOR

Se fler Anderson äreminnen på:
 Rundtur Handledningar

https://adclick.g.doubleclick.net/adclk?sa=l&ai=CSWoEJR/ZYZnK8SRIM0Ptki8ASY70Juiq-ij_v9Db_hHhABIKD0t8xg8a38haQfoAH-nfuCA8gBCeACAKgDAcgcDcQeEsQJ/P0NmNLGI96vP653vcFXuzppqm50QxmHZTpsmOPnw3qw_uq63...

Foto gravsten Albe...jpg [Show all](#)

Skriv här för att söka

Windows taskbar: -1°C, 17:03, 2021-11-20

Anna A Anderson
 i USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid

[Detalj](#) [Källa](#)

namn: Anna A Anderson
 födelsestäm: 29 mar 1887
 dödstäm: 25 nov 1973
 kyrkostäm: Rose Lawn Memorial Estate
 Ort för begravning/knämning: Moline, Rock Island County (Rock Island), Illinois, United States of America (USA)
 Hms det en biografii: N
 Msk/mak: Carl D Anderson
 webbadress: <https://www.findagrave.com/memorial/35768939/anna-a-anderson>
 © 2021 Ancestry.com



Göta Petterssons liv efter Alberts bortgång

Det var mycket ont om pengar efter att Albert dött. Bengt låg i lumpen och tjänade inga pengar. Sten, som var född 1925, var bara 15 år. Göta jobbade i skolbespisningen på Göteborgs skola. Eva har berättat att Bengts mamma Göta och Bengts fru Göta flyttade ihop när Bengt låg i lumpen, för tydligen kunde de få ved till uppvärmning från försvarsmakten.

1956 bjöd Götas syster Albertina över henne till USA, och från den resan finns några roliga minnen kvar. Hon reste 26/7 1955 och kom inte tillbaka förrän i slutet på mars 1956. Jag har en bok som hon fick för resan:



Passagerarelista

Upplysningar

Passenger List

Information

TOURIST CLASS

MS STOCKHOLM

Från GÖTEBORG tisdag den 26 juli 1955.
From GOTHENBURG Tuesday, July 26 th. 1955.

Resa nr 93 till NEW YORK
Voyage No. 93 to NEW YORK
via KÖPENHAMN

SVENSKA **A**MERIKA **L**INIEN
WEDISH **A**MERICAN **L**I N E



UPPGIFTER OM FARTYGET INFORMATION REGARDING THE SHIP

MS	Motor Ship
Byggd Built	} 1948, AB Götaverken, Göteborg
Brutto Reg. Tons Tons Register	} 12.640 tons
Motorstyrka Engine power	} 14.600 I. H. K. (I. H. P.)
Propellrar Screws	} 2
Längd Length	} 525 fot (feet)
Djupgående, lastad Draft, loaded	} 25 fot (feet)
Antal hyttplatser Passenger capacity	} 580
Besättning antal Crew	} 200

MS STOCKHOLM

Befälhavare
Commander
E. BORG

Överstyrman
Chief Officer } S. PETTERSSON

Maskinchef
Chief Engineer } N. A. WIGREN

Förste maskinist
1st Engineer } G. ASSARGREN

Chefsintendent
Chief Purser } C. DAWE

Kassör
Cashier } T. ODENLUND

Informationsofficer
Information Officer } J. MARTINSEN

Chefssteward Turist klass
Chief Steward Tourist Class } C. G. QUANT

Fartygsläkare
Ship's Doctor } A. TEGSTRÖM

Ju förr N
detta mode
ju mer Ni
resa. Gör

Så snart
slå Er då
förtrogen
förfogande
för att gö
häftet i f
hands nä
gifter so
hyttuppe
förslag t
— gå d
varje d

FART

Fart
Här k

Info
som l
av al
tioner

Bå
17.00

CH
A-dä

VA

I
om

Turist Class — Tourist Class

★

Room No.		
A 33	Pearson, Mrs.	Georgetown, Conn.
A 33	Pearson, Master Allan	Georgetown, Conn.
A 33	Pearson, Miss Sonja	Georgetown, Conn.
B 22	Pedersen, Miss Anna	New York, N. Y.
A 29	Pedersen, Mr. Erik S.	Randers, Denmark
U 31	Pedersen, Mr. Kristian	New Orleans, La.
U 31	Pedersen, Mrs.	New Orleans, La.
B 50	Pedersen, Mr. Peder	Svendborg, Denmark
B 50	Pedersen, Mrs.	Svendborg, Denmark
U 54	Person, Mr. Erik	Elbow Lake, Minn.
U 54	Person, Mrs.	Elbow Lake, Minn.
U 3	Persson, Mrs. Selma	Seattle, Wash.
M 9	Perälä, Mrs. Hilma	Nokia, Finland
M 9	Perälä, Miss Maija-Liisa	Nokia, Finland
M 12	Petersen, Mrs. Christine	St. Louis, Mo.
U 19	Petersen, Mrs. Jenny	Oakland, Calif.
B 12	Petersen, Mrs. Helen	New York, N. Y.
U 18	Peterson, Miss Alma	New York, N. Y.
U 18	Peterson, Miss Ellen	New York, N. Y.
U 64	Peterson, Mr. Frank	White Plains, Ill.
B 40	Peterson, Mrs. Jennie	San Fernando, Calif.
A 6	Peterson, Mr. John	Elgin, Ill.
U 28	Peterson, Mr. Milton K.	Asheville, N. Car.
U 28	Peterson, Mrs.	Asheville, N. Car.
M 9	Peterson, Mrs. Svea	Chicago, Ill.
A 21	Petterson, Mrs. Göta	Alnö, Sweden
B 30	Piep, Miss Louise	Stockholm, Sweden

Room
A 10
U 21
A 2
A
B
B
M
B
B
U
A

På återresan råkade "Stockholm" ut för en våldsamt storm som Dagens Nyheter skrev en artikel om:



Tidningen i Sundsvall skrev också en lång artikel om henne när hon kom hem igen:

Alnöfru hem i rekordstorm efter långbesök i Amerika



Amerikaresenären fru Göta Pettersson, Alnö t. h. och hennes syster mrs Albertina Andersson, har packningsbekymmer inför den förestående hemresan.

Vilken svensk husmor skulle inte acceptera ett erbjudande om en drömmresa till Amerika, med såväl fri resa som fritt uppehålle där under åtta månaders tid! För fru Göta Pettersson från Alnö tog det heller inte lång tid att bestämma dag för avresan när hon fick mottaga erbjudandet från en syster som sedan 1912 vistats över ther och som nu ville att systern i Sverige skulle komma över för att hälsa på.

Egentligen var det frågan om en rekreationsresa efter det att fru Pettersson blivit återställd efter en tids sjukdom, men givetvis blev det i första hand en del många upplevelsersnas och intryckens resa.

Resan anträdde i slutet av juli månad under fjolåret med Amerikalinjens "Stockholm" och efter ett kortare uppehåll i New York fortsatte resan till staten Illinois där staden Molin skulle bli "högkvarter" för resenären. Här hade fru Pettersson sin syster bosatt och här fanns många svenskar om invandrat till Amerika under

svåra åren i hemlandet fattade beslutet att emigrera till Amerika. De minns mycket väl hur det var på den tiden här hemma och har kanske lite svårt att riktigt förstå att förhållandena nu är annorlunda i hemlandet. Även om kontakten med hemlandet finns kvar så tror man ändå att vi har en bit kvar innan vi nått den standard som amerikanerna nu har.

Fru Pettersson som genom ett flertal besök hos olika släktingar och bekanta fick en tämligen god bild av förhållandena i landet just när det gäller levnadsstandarden

den samlades kring televisonsapparaten och det var aldrig frågan om att inte barnen skulle få vara med.

Om upplevelsena i Amerika var stora och delvis av otroligt slag så bör för den skulle inte återresan till Sverige helt glömmas bort i det här sammanhanget. Atlanten och särskilt Nordsjön var inte så värst trivsamma av sig när resenären var på hemväg med "Stockholm". Befälhavaren på båten kunde inte erinra sig någon liknande storm på de sista tjugo åren och vindstyrkan uppmättes vid vissa tillfällen till 80 sekundmeter. Fru Pettersson led aldrig av någon sjösjuka, om det nu kunde bero på att hon under många år haft vatten "omkring sig" på Alnö, eller om det berodde på något annat. Hur som helst så kom hon lyckligt hem och vill inte för allt i världen ha resan ogjord. Det har varit en otrolig tid och naturligtvis även en tid som hon inte glömmet bort i brådrasket. —öst—

Vilken svensk husmor skulle inte acceptera ett erbjudande om en drömmresa till Amerika, med såväl fri resa som fritt uppehålle där under åtta månaders tid! För fru Göta Pettersson från Alnö tog det heller inte lång tid att bestämma dag för avresan när hon fick mottaga erbjudandet från en syster som sedan 1912 vistats över ther och som nu ville att systern i Sverige skulle komma över för att hälsa på.

Egentligen var det frågan om en rekreationsresa efter det att fru Pettersson blivit återställd efter en tids sjukdem, men givetvis blev det i första hand en del många upplevelsernas och intryckens resa.

Resan anträdde i slutet av juli månad under fjolåret med Amerikalinjens "Stockholm" och efter ett kortare uppehåll i New York fortsatte resan till staten Illinois där staden Molin skulle bli "högkvarter" för resenären. Här hade fru Pettersson sin syster bosatt och här fanns många svenskar som invandrat till Amerika under olika tidsepoker. I staden finns en stor fabrik för tillverkning av jordbruksmaskiner och med ett stort antal anställda.

De invandrande svenskarna

har överlag klarat sig bra i det nya landet och det finns nog ingen som ångrar att de under de

svåra åren i hemlandet fattade beslutet att emigrera till Amerika. De minns mycket väl hur det var på den tiden här hemma och har kanske lite svårt att riktigt förstå att förhållandena nu är annorlunda i hemlandet. Även om kontakten med hemlandet finns kvar så tror man ändå att vi har en bit kvar innan vi nått den standard som amerikanerna nu har.

Fru Pettersson som genom ett flertal besök hos olika släktingar och bekanta fick en tämligen god bild av förhållandena i landet just när det gäller levnadsstandarden säger också att visst har man, och kanske amerikansvenskarna i synnerhet, det väl ordnat. Två

blir för en familj var inget ovanligt och bostäderna var mycket bra, men förutsättningen för att bibehålla denna standard är att inget sker som förändrar förtjänstmöjligheterna till det sämre för familjerna. Vid sjukdomsfall var det särskilt besvärligt och det var inte utan att någon "avundsjuka" kunde spåras när man kom in på kapitlet sjukförsäkring, som inte har sin motsvarighet i Amerika.

Såsom varande aktiv godtemplare och kvinnoklubbläst försökte även fru Pettersson att komma i kontakt med föreningsarbetet där, och hon konstaterade att särskilt godtemplarna arbetade precis som här hemma. Inom föreningslivet i övrigt ägnade man sig mycket åt välgörenhet i olika former. De politiska föreningarna blev det aldrig något tillfälle över för att knyta kontakter med. Skriverierna om den svenska moralen hade satt sina spår bland svenskarna ute i Amerika och det var inte utan att de var lite oroliga över vårt leverne. De som besökt hemlandet hade dock ganska snart fått klart för sig att det inte var frågan om någon överhängande fara och medverkade även till att sprida veder-

staten Illinois". Befälhållaren kunde inte erinra sig några åren och vindstyrkan vid vissa tillfällen till sekundmeter. Fru Pettersson kunde aldrig av någon sjukdom, om hon kunde bero på att hon varit många år haft vatten "omkring sig" på Alnö, eller om det berodde på något annat. Hur som helst så kom hon lyckligt hem och vill inte för allt i världen ha resan ogjord. Det har varit en otrolig tid och naturligtvis även en tid som hon inte glömmer bort i brådskatet.

—öst—

... det aldrig något tillfälle över
för att knyta kontakter med.
Skrivarierna om den svenska mor-
ralen hade satt sina spår bland
svenskarna ute i Amerika och det
var inte utan att de var lite oro-
liga över vårt leverne. De som
besökt hemlandet hade dock
ganska snart fått klart för sig
att det inte var frågan om någon
överhängande fara och medverkade
även till att sprida veder-
häftigare upplysningar om förhål-
landena.

Såsom moralen måttsticka

användes ofta besöksfrekvensen i kyrkorna som i Amerika tycks vara platser som är mycket välbesökta. Ätminstone fick fru Pettersson den uppfattningen och dessutom var kyrkan en lokal som användes även i andra sammanhang.

Det blev även tillfällen till underbara resor och en resa i Klippiga bergen kommer aldrig att glömmas av resenären. Colorado Springs var ett annat utflyktsmål som har etsat sig fast i minnet. Fina vägar gjorde bilresorna behagliga och när järnvägen användes var det bara att konstatera en viss skillnad mellan svenska dito. Överallt fanns parker och anläggningar som var livligt frekventerade av folk och den arbetsfria lördagen medverkade till att resor och utflykter förlades med dessa anläggningar såsom mål och alltså omfattade hela veckoslutet.

Televisionen

var resenären mycket nyfiken på och visst var det ett folknöje i Amerika. Våldigt påkostade program och därtill program med stora priser att tävla om! Helt gillade inte fru Pettersson att det inte var någon som helst kontroll på de program som sändes ut och som om det gällt en film helt skulle barnförbjudits. Hela famil-

Texten lyder:

Alnöfru i rekordstorm efter långbesök i Amerika

Amerikaresenären fru Göta Pettersson, Alnö t.h. och hennes syster mrs Albertina Andersson har packningsbekymmer inför den förestående hemresan.

Vilken svensk husmor skulle inte acceptera ett erbjudande om en drömresa till Amerika, med såväl fri resa som fritt uppehälle där under åtta månaders tid! För fru Göta Pettersson från Alnö tog det heller inte lång tid att bestämma dag för avresan när hon fick mottaga erbjudandet från en syster som sedan 1912 vistats över there och som nu ville att systemen i Sverige skulle komma över för att hälsa på.

Egentligen var det frågan om en rekreationsresa efter det att fru Pettersson blivit återställd efter en tids sjukdom, men givetvis blev det i första hand en de många upplevelsernas och intryckens resa.

Resan anträdde i slutet av juli månad under fjolåret med Amerikalinjens "Stockholm" och efter ett kortare uppehåll i New York fortsatte resan till staten Illinois där staden Molin skulle bli "högkvarter" för resenären. Här hade fru Pettersson sin syster bosatt och här fanns många svenskar som invandrat till Amerika under olika tidsepoker. I staden finns en stor fabrik för tillverkning av jordbruksmaskiner och med ett stort antal anställda.

De invandrade svenskarna har överlag klarat sig bra i det nya landet och det finns nog ingen som ångrar att de under de svåra åren i hemlandet fattade beslutet att emigrera till Amerika. De minns mycket väl hur det var på den tiden här hemma och har kanske lite svårt att riktigt förstå att förhållandena nu är annorlunda i hemlandet. Även om kontakten med hemlandet

finns kvar så tror man ändå att vi har en bit kvar innan vi nått den standard som amerikanerna nu har.

Fru Pettersson som genom ett flertal besök hos olika släktingar och bekanta fick en tämligen god bild av förhållandena i landet just när det gäller levnadsstandarden säger också att visst har man, och kanske amerikansvenskarna i synnerhet, det väl ordnat. Två bilar för en familj var inget ovanligt och bostäderna var mycket bra, men förutsättningen för att bibehålla denna standard är att inget sker som förändrar förtjänstmöjligheterna till det sämre för familjerna. Vid sjukdomsfall var det särskilt besvärligt och det var inte utan att någon "avundsjuka" kunde spåras när man kom in på kapitlet sjukförsäkring, som inte har sin motsvarighet i Amerika.

Såsom varande aktiv godtemplare och kvinnoklubbist försökte även fru Pettersson att komma i kontakt med föreningsarbetet där, och hon konstaterade att särskilt godtemplarna arbetade precis som här hemma. Inom föreningslivet i övrigt ägnade man sig mycket åt välgörenhet i olika former. De politiska föreningarna blev det aldrig något tillfälle över för att knyta kontakter med. Skriverierna om den svenska moralen hade satt sina spår bland svenskarna ute i Amerika och det var inte utan att de var lite oroliga över vårt leverne. De som besökt hemlandet hade dock ganska snart fått klart för sig att det inte var frågan om någon överhängande fara och medverkade även till att sprida vederhäftigare upplysningar om förhållandena.

Såsom moralisk måttsticka användes ofta besöksfrekvensen i kyrkorna som i Amerika tycks vara platser som är mycket välbesökta. Åtminstone fick fru Pettersson den uppfattningen och dessutom var kyrkan en lokal som användes även i andra sammanhang.

Det blev även tillfällen till underbara resor och en resa i Klippiga bergen kommer aldrig att glömmas av resenären. Colorado springs var ett annat utflyktsmål som har etsat sig fast i

minnet. Fina vägar gjorde bilresorna behagliga och när järnvägen användes var det bara att konstatera en viss skillnad mellan svenska dito. Överallt fanns parker och anläggningar som var livligt frekventerade av folk och den arbetsfria lördagen medverkade till att resor och utflykter förlades med dessa anläggningar såsom mål och alltså omfattade hela veckoslutet.

Televisionen var resenären mycket nyfiken på och visst var det ett folknöje i Amerika. Våldigt påkostade program och därtill program med stora priser att tävla om! Helt gillade inte fru Pettersson att det inte var någon som helst kontroll på de program som sändes ut och som om det gällt en film helt skulle barnförbjudits. Hela familjen samlades kring televisionsapparaten och det var aldrig frågan om att inte barnen skulle få vara med.

Om upplevelserna i Amerika var stora och delvis av otroligt slag så bör för den skull inte återresan till Sverige helt glömmas bort i det här sammanhanget. Atlanten och särskilt Nordsjön var inte så värst trivsamma av sig när resenären var på hemväg med "Stockholm". Befälhavaren på båten kunde inte erinra sig någon liknande storm på de sista tjugo åren och vindstyrkan uppmättes vid vissa tillfällen till 30 sekundmeter. Fru Pettersson led aldrig av någon sjösjuka, om det nu kunde bero på att hon under många år haft vatten "omkring sig" på Alnö, eller om det berodde på något annat. Hur som helst så kom hon lyckligt hem och vill inte för allt i världen ha resan ogjord. Det har varit en otrolig tid och naturligtvis även en tid som hon inte glömmer bort i brådrasket.

Göta skrev två brev till Sverige under tiden i USA. Hennes handstil är extremt svårläst, men Gun lyckades avkoda det första brevet, som lyder:

Molin den 9/10 1955

Mina kära!

Tack för brevet som jag fått vänta så länge på. Jag är bra men nog får jag hålla mig i källarn så mycket som möjligt. Idag har det varit 98 gr det blir omkring 40 g Celcius. Så idag har jag tyckt att det

har varit hårt att andas. I går var det bättre, då var jag med Albertina och Carl på begravning. Det var lite annorlunda än vi har det. Här kom dom i alla möjliga färger. Dottern hade en svart klädning med en röd blomma på. Det var mycket blommor. Dom var med till kyrkogården men sedan tog dom tillbaka och gav dom till sjukhus och till andra. Det var i korgar och urnor och även kransar. Jag såg att dem lade på andra gravar också. Kistan var av grå metall. När vi gick ut fick vi gå förbi den. Halva locket stod öppet. Det var vackert. Dom har ej så vacker kyrkogård som vi. Om lördag kom vi hem från Denver. Det var 1000 mil ängelska att åka dit, 150 svenska. Ja det har varit en upplevelse, det må jag säga. Här i Moline har jag varit på midda till Petter Björklund. Vi var 13 svenskar där så då gick det bra att tala. Så var vi bjuden av Margit till Dawenport en av de tre städer som ligger här vid Mississippi. Vi var på en restaurang. Det var så mycket mat av alla sorter så det gick ej att smaka på alla för då har det blivit för mycket. Det går bra att vara inomhus för det är så mycke fläktar.

När man kommer ut på gatan så vet man ej hur man ska klara sig tills man kommer in igen. Carl säger att det är nog snart slut, det har hållit på sen i april. Men jag tycker att det är lika varmt alla dagar hoppas bara att de skall bli bättre. I Denver var det högre luft så man blev ej så blöt. Men jag tålde den luften sämre. Jag är bättre och sover bättre här i Moline. Carl lider mycket av värmen han med. Albertina syns det ej bekomma mycke. Det var 1000 engelska mil 150 svenska till Denver. Vi for härifrån med tåg tisdag afton kl. 4 och var framme kl. 9 på morron därpå. De var nere med bil och mötte. Både Margit och Linnea var sig lika. Linnea är så mycket lik mamma. De har båda så bra män. Linneas kan tala lite svenska men Harry kan bara några ord. Det går bra. Flickorna talar bra. Jag var hos Margit igår med. Vi var till stan. Jag har sett på baddräkter till flickorna.

Men jag tror inte att jag kan köpa en sådan åt Gun. Den kostar 16 daler. Åt Eva kunde jag få en för 13. Så du ser det tar för mycket pengar. Det är dyrt när man skall växla i svenska pengar. Det är nog svårt för dom som bor här. Nu skall vi gå över till Davenport. Vi var ute alla dagar och åkte för att få se så mycket som möjligt. Det var en vacker stad, 10 000 (?) innevånare. Första lördan var vi alla till bergen. Vi hade mat med oss men vi hade otur med vädret så vi kunde ej sitta ute och äta som det var bestämt, men det gick bra. När vi for hem kom ovädret, det värsta jag sett. Det var som floder på gatorna. När vi for ut ur Denver for vi igenom ett ödsligt landskap. Det var nån liten farmargård här och var annars såg man bara fält, kor, grisar, höns, får och nån enda häst(?). Mycke vägarbete överallt, ändå var det så fina vägar. Men det behövdes för jag har aldrig sett en sådan ström av bilar även där i utkanten på världens ände för jag tyckte det var en evighet innan det började synas några fler gårdar. Så kom vi fram till staden vid bergets fot. Det såg lite besynnerligt ut, man tyckte att allt var så litet. Det var för de höga bergen som reste sig på den ena sidan. Man tyckte att de gick upp i målnen. Det var ett av Amerikas största ? som var byggt där. Så fortsatte vägen och började sin vandring runt runt tills man kom upp till toppen. Då var vi 12183 fot över havet. Ja det var något att se. Berget med sin snö på ena sidan och stupet på den andra. Det var lite svårt för mig men jag klarade det bra. Jag fick ta dynamit några gånger (farmor hade kärkramp och kallade medicinen dynamit som hon fick ta mot smärtorna) men det var värt lite obehag att få se allt. Det var massor med små hus för semesterfirare. Det såg ut som dom hängde

klippiga bergen eller (Rocky Mauntin). På toppen var Glenn och jag ut och letade reda på en sten. Men där var det vind skall jag säga. Man var så glad när man gick in i bilen igen. Ja det kan väl var mer att tala om men jag skall väl ha något att tala om när jag kåmer hem också. Jag har försökt att skriva upp en del. Så gick vägen hem igen. Vi fick äta i bilen så gott det gick för nu öste regnet ner. Det var ett skådespel ? Då var det mörkt. Det var två vägbanor. Bilarna for förbi varann i en jämn ström. Jag kan ej förstå att så mycke bilar finns. Så hade vi åkt 30 svenska mil. På sönda morron var det vackert igen. Vi gick till kyrkan. När vi kom ut därifrån stannade allt folket även prästen för att hälsa på varann. Det blev ett väldigt pratande. Alla som var svenskar kom och pratade andra som var

födda där i landet men kom från Sverige. En del kunde bara säga något enstaka ord. På kvällen var vi på midda till en familj som var född där men av svenska föräldrar. Det var flera andra så vi 11 st. En härstammar från Sundsvall. Det var trevligt. Sverige ? i Amerika må ni tro. Så blev det sista veckan. Vi var mest inne på dagarna för hettan. Vi var till stan en gång. Det blev nog för mig. På kvällarna var det härligt då var vi ute och åkte och åt glass. Jag har ätit det varenda dag sen jag kom hit. En sak till iste dricker vi till maten, det är gått. Så är vi vid sista lördan i Denver. Vi for på morron mot bergen men åt ett annat håll. Vi for till Colorado Springs. Där bor Ellen Gullis dotter. Hon var ej hemma så vi fick ej träffa henne. Hon ringde dagen äfter. Ja nog tyckte jag det vackert det jag sett förra lördan men det gick ej upp med vad jag fick se nu.

Staden var vacker vägen dit men när vi for ut ur staden kom det vackra så långt ögat kunde nå så var det röda stena i alla fasoner en del låg som pelare andra formade på annat sätt. Det kallas för Gudarnas Lustgård på svenska. Det var tre svarta kors där. Människor från hela världen far dit till påsk. Det påminde om bilder man sett från ? . Sen kom vi till en liten stad, indianer bodde där. Staden låg mellan bergen. Låga murade hus. Det var så vackert så man kan ej beskriva det. Sällsynta träd. Det här skulle ni fått se som är ung ?? vara med att se allt för jag kunde ju ej se annat än från bilen men det var nog för mig. Jag har haft brev från Gulli och Lundins. Dom bara undrar hur vi skall årdna det så att vi kan träffas. Nästa resa blir nog till Chicago men det är ej bestämt när. Hälsningar mor

Jag måste nog skriva några rader till. Carl vill att jag skall fråga Eva om hon minns när de var ovänner för att han fått ett bryne efter far som han gned mot stenarna på stenmuren. Det tyckte Eva ej om. Ett tillfälle till men då var de vänner för då gick dom till Hilda och Emil. Det var när vi åt surströmming då var dom åkså vänner å tyckte att det var ett elände att vi skulle äta sån smörja. Doffny har skrivit Hon ville att jag skulle komma och hälsa på men hon bor ju i Nyork. Det är flera tusen mil dit. Jag förstår ej att hon kan tro att jag skall fara så långt. Om jag tar alla de pengar så räcker de ej till resan. Det skulle vara om Lundins gav mig en liten del som vad Emil fick. Carl kan ej köra bilen så långt, det gör han bara här hemma. Hörde att Ruth och Gunnarr hade varit till ? Det var väl synd att dom ej gick fram i tid när dom ändå tänkt på att fara den vägen. Hälsa dom och andra så gått. Tala om lite skvaller nästa gång. Arbeta inte igel (ihjäl) er. Om Bengt får nån tid kunde han skriva om hur han bygger. Carl är intresserad men jag kan ej tala om vad han vill veta. Hälsningar från oss alla mor. Måtta halsen på Bengt med cm så får jag veta det i nästa brev.

En rolig detalj är att Göta här berättar om en middag för svenskar där en man vid namn Petter (eller Peter) Björklund varit med. I folkräkningen 1930 anges han som inneboende hos Albertina.

Göta skrev ett andra brev som är daterat lördag 6/11 1955, men det går tyvärr inte att läsa handstilen på det tunna pappret.

När Göta åkte hem från USA fick hon strass-smycken i present av Albertina. Smyckena skulle hon använda på kaptensmiddagen på hemresan. Eva har några av smyckena kvar fortfarande:





Göta var tydligen en smula hetlevrad, men också väldigt varm och social och tyckte sånt var jätteroligt.